



Voorzitter: Julia Schmidt
Secretaris: Elle Daemen
Penningmeester: Annemie Bruls

Website: www.maastrichtseskiclub.nl

Bankrek.: NL58 INGB 0002 5226 25
t.n.v. Maastrichtse Ski Club

Trainingsagenda:

>> woensdagavond van 20.15 – 21.15 u. in en rond Sportpark Jekerdal, Mergelweg, Maastricht:

- conditietraining
- hardlooptraining
- Nordic Walking

>> dinsdagmiddag van 14.00 – 15.00 u. vanaf Statieplein in Kanne

- conditietraining
- Nordic Walking

>> zondagmorgen van 09.30 – 11.00 u. wandelen, bijeenkomst Statieplein in Kanne.

>> ook op zondagochtend: hardlooptraining.

Informatie wordt graag verstrekt door Gerard Hermkens,
gerardhermkens@home.nl, 06 53 94 77 30.

*Deelname aan trainingen
en andere activiteiten van de
Maastrichtse Ski Club
is voor eigen risico.*



12-13 april 2026

Wandelweekend Vossenack

INHOUDSOPGAVE

			<u>Tekst:</u>	<u>Foto's :</u>
2	Inhoudsopgave			
3	Voorwoord		Julia Schmidt	
4	Clubagenda			
5/6	Varia Horlogeriemuseum	6 februari	Kiek vd Ven Betty Heinen	Betty Heinen Karin Vermeulen
7/8	Langlaufreis Wildermieming	31/1 – 7/2	Julia Schmidt	Elly vd Essen Harrie Hutschemakers
9/10	Wandelen Wittem	8 maart	Julia Schmidt Elle Daemen	Ans Hondelink Lea Hutschemakers Karin Vermeulen
11	Varia Digitale erfenis	6 maart	Elle Daemen	Betty Heinen Ans Hondelink
12	Lente-etentje Bie Robuust	19 maart	Elle Daemen	Ans Hondelink
13-14	Wandelweekend Vossenack	12-13 april	Julia Schmidt Elle Daemen	Harrie Hutschemakers Lea Hutschemakers Ans Hondelink
15	Passerelle de Caestert	26 april	Elle Daemen	Peter Hofman

VOORWOORD van Julia Schmidt

Van de sneeuw naar een merendeels aangename lente. Altijd weer verbazend dat de natuur vanuit z'n slaapstand ontwaakt en ons een geweldige bloemenpracht toont. Iedere dag een stapje meer. Ook om de vogels kun je niet heen. De overwinteraars lijken het grootste fluitvolume te kunnen halen. De trekkers zullen binnenkort ook arriveren om druk in de weer te gaan voor het nageslacht.

Wat heeft dit te maken met onze club? Dat ook wij er weer meer op uit kunnen en met name naar buiten. Er staan nog heel wat fijne activiteiten op de agenda waarin we kunnen gaan genieten van al het moois dat buiten te zien is.

In de afgelopen periode moesten we echter ook verdriet ervaren: Thea Wevers die jl. 14 februari overleed. Zij laat voor haar vele MSC-vrienden een schat aan mooie herinneringen achter die zij voor ons in haar dertigjarig MSC-lidmaatschap verzameld heeft.

Tijdens haar uitvaart bleek dat zij - ondanks dat we zo lang met haar optrokken - nog onbekende creatieve kanten had. We zagen haar keramisch werk en ook met naald en draad bleek zij heel creatief.

Op haar overlijdens bericht een mooi gedichtje waarmee we haar afscheid kunnen illustreren

De mensen van voorbij

Zij blijven met ons leven

De mensen van voorbij

Zij zijn met ons verweven

In liefde, in verhalen

Die wij zo graag herhalen

De mensen van voorbij

Zijn in het licht, zijn vrij.



Thea Wevers Maastricht 20-06-1935 / 14-02-2026

In het voorliggende convocaat staat een opsomming van de voorbije activiteiten. Leuk om nog eens na te lezen of te kijken. Onze fotografen laten bij alle activiteiten ook van zich "horen" / zien!!

De teksten zijn merendeels van dezelfde personen vandaar een oproep!!

Doe je mee met een activiteit beschrijf na afloop dan eens wat je ervan vindt.

De organisatoren en tekstverwerkers zullen je daar dankbaar voor zijn.

Opnieuw een punt van aandacht is de vrijkomende functie van ons secretariaat. Vraag je serieus af in hoeverre je daar een bijdrage aan kan leveren en meld dat alsnog per omgaande bij het bestuur.

Ik hoop jullie weer volop te kunnen ontmoeten bij de verschillende activiteiten, op naar een mooie lente en zomer.

JS 2/4/26

CLUBAGENDA

mei	2	zaterdag	Merci-Moment
	8	vrijdag	Varia-middag Japanse tuin in Hasselt
	17	zondag	wandelingen
juni	5	vrijdag	Varia-middag
	8	maandag	bestuursvergadering
	28	zondag	wandelingen
juli	16	donderdag	bestuursvergadering
augustus	14	vrijdag	Algemene Ledenvergadering
	23	zondag	seizoenopening
september	4	vrijdag	Varia-middag
	10	donderdag	bestuursvergadering
oktober	2	vrijdag	Varia-middag
	15	donderdag	bestuursvergadering
november	6	vrijdag	Varia-middag
december	13	zondag	eindejaarswandeling



VARIA-middag 6 februari 2026

Excursie Horlogeriemuseum Maastricht

Foto's : Betty Heinen en Karin Vermeulen

Tekst: Kiek van de Ven en Betty Heinen



We verrasten Ralph Jansen {eigenaar van het museum} doordat we met zovelen waren, waardoor het programma gewijzigd moest worden. We konden niet gezamenlijk in één ruimte zijn. Hij loste het op doordat de deelnemers zich over de verdiepingen verdeelden en hij rondliep om de vragen van de mensen te beantwoorden.

Ralph Jansen is een verwoed verzamelaar van de meest aparte en gekke horloges, het zijn er maar liefst 150, o.a. iconografisch, alarm, spionage, ruimtevaart en voor de dames: horloge met parfumflesje; niets is te gek.

Als je een vraag stelde, kreeg je een heel uitgebreid verslag van dat horloge. Wat een wonderlijke wereld van horloges en dat in zo'n kleine ruimtes, verdeeld over vier etages.

Het uurtje was vlug om en met de gebruikelijke fles wijn en een envelop als blijk van waardering moesten we afscheid nemen.

Aansluitend zijn we gezamenlijk naar Petit Café Moriaan gegaan, waar we ons de koffie en de vlaai goed lieten smaken.

Het was weer een gezellige en mooie middag.

Kiek van de Ven



Excursie Horlogeriemuseum Maastricht

We wisten niet wat ons te wachten stond toen we het oude gebouw in de Koestraat binnen stapten. Ja, wat kun je verwachten in zo'n smalle ruimte met allerlei trappetjes om naar de volgende verdieping te komen.

De eigenaar had alles goed op orde, de horloges goed zichtbaar in kokers opgehangen en wanneer je met de hand erlangs ging, floepten de ledlampjes aan. Fantasie heeft hij ook gezien de diverse opbergmethodes van deze kleinoden.

In eerste instanties wilde hij een "Kwallenmuseum" maken in Harlingen, maar dat werd niet toegestaan. Het werden toen: "Horloges waar een verhaal bij hoorde".

Wij hebben met veel plezier en interesse alles bekeken en als echte MSC-ers alle trappen tot op de bovenste verdieping beklommen.

Daarna lekker koffie met vlaai gebruikt bij Petit Café Moriaan.

Betty



MSC-Langlaufreis 2026 - Wildermieming - 31 januari-7 februari



Foto's : Elly van den Essen en
Harrie Hutschemakers

Tekst: Julia Schmidt

30/31/1/26 startte voor een zestal actievelingen voor de ... keer de langlaufreis, editie 2026. Het was een avontuur nog niet eerder vertoond: drie personen met de nachtbus Heerlen/Innsbruck en de anderen met eigen vervoer, auto overdag.

De reis verliep voor allen uitstekend. Het hotel gelegen in het Oostenrijkse Tirol Wildermieming voldeed volkomen aan onze wensen. We deelden het met een gezellige OAD GROEP, zo'n 40 mensen. Het programma werd per dag opgemaakt voor elk wat wils. Verder was er iedere avond een programma zoals DJ Willy met accordeon, die voornamelijk Nederlandse slagers ten gehore bracht. De volgende avond kregen we Johann. Die posteerde zijn vrouw achter de telefoon en bracht via een digitaal programma jaren 60/ 70 hits ten gehore. We waren even verbaasd toen we ook vrouwenstemmen hoorden. Wat bleek: alles was play back en bij ieder nummer een mooie outfit. Hilarische taferelen waren het gevolg. Een fakkeltocht met Jägermeister was ook onderdeel van dit avondamusement.

Het hotel bleek verder een enorme verzameling aan kerst-/paasstellen te bezitten. De kelder, een oneindige ruimte stond er vol mee. Tot in de kleinste details prachtig uitgestald. Wat ondergetekende opviel: nog nooit zoveel Maria in haar zwangere periode gezien; aandoenlijk en opvallend.

Een echte Tiroler avond werd ons donderdag aangeboden: compleet met mannen in lederhosen en bijbehorende outfit, accordeon- muziek, klappen en stampen in vele varianten; aandoenlijk.

Behalve bovengenoemd vermaak werd er overdag door ons merendeels gewandeld.



Een dag Innsbruck was een mooie ervaring en vanuit het hotel makkelijk bereikbaar met de bus.



Langlaufen was voor één onzer weggelegd vanwege fysieke beperkingen van de resterende deelnemers. Verkoudheden sloegen toe waardoor het nog meer beperkt werd. Ondergetekende moest zelfs voor andere klachten het medisch circuit aanspreken. Vervelend maar door de puike begeleiding een stuk minder naar.

En zo brak de laatste dag alweer aan. We hebben er met z'n allen ondanks de hindernissen van genoten en met name - als weer vanouds - van elkaar.

We treffen elkaar weer op de trainingen, Varia's of andere activiteiten en bekijken wat het volgend jaar ons gaat brengen.



Elfriede, Elly Ine, Corrie, Harrie en
Julia



Wandelingen rond Wittem- zondag, 8 maart 2026

Foto's : Ans Hondelink, Lea Hutschemakers, Karin Vermeulen

Tekst: Julia Schmidt, Elle Daemen

Op de langgerekte parkeerplaats aan de Wiitemer Allee bij het imposante klooster in Wittem verzamelen zich rond 13.00 u. een twintigtal MSC-ers voor een zonnige middagwandeling met Harrie Hutschemakers of Corrie Mommen. Julia Schmidt zal vanaf 15.00 u samen met Ans Hondelink en Marla van Schoubroeck een kort maar boeiend traject in de naaste omgeving verkennen.

Harrie leidt de snelste groep via een door hem uitgewerkte route vol historische kenmerken en landschappelijke hoogtepunten van ongeveer 12 km. Met een wat langzamere pas volgt Corrie in grote lijnen deze route, maar houdt het op een traject van ca. 8 km. Dit verslagje volgt de Corrie-route.

Vanuit de parkeerplaats wordt koers gezet richting Eys en volgen we een wandelpad tussen de akkers. Al snel komen we bij een oorlogsmonument voor de bemanningsleden van een aantal bij Cartils door de Duitsers in 1944 neergehaalde bommenwerpers.



Aan het einde van de stijgende weg bereiken we een parkeerplaats met rustbanken, waarvan een dankbaar gebruikt wordt gemaakt. Het uitzicht over het Geuldal is prachtig en in de verte kunnen we het dorp Partij zien liggen; dat wordt de laatste etappe van deze dag.



Na een smal pad naar links komen we op een graspad langs de Wittemer wijngaard. Dan nemen we een pad rechtsaf dat naar beneden leidt. Via een klappoortje (Route des Vins) belanden we op een veldweg waar we de Selzerbeek oversteken. Zo bereiken we Wahlwiller, waar we een ommetje richting de zeer oude Cunibertuskerk maken. Dit keer niet zozeer om de beroemde kerkschilderingen van Aad de Haas te bewonderen, maar vooral voor een riante pauze bij bistro Agenkirk. Uitgebreid genieten is het dan op het terras van koffie en vlaai en dat blijkt ook de groep van Harrie te vinden die hun versterkingen binnen genuttigd hebben.

We lopen het korte eindje terug tot het punt waar we van de wandelroute afgeweken zijn. Daar volgen we een paadje tussen de hagen door, steken een verkeersweg over en lopen naar Partij. Zo zie je weer eens een ander dorpsgezicht dan de bekende dubbele bocht richting Mechelen. En je ontdekt een zeer creatieve aankondiging van "Werk in uitvoering". Chapeau voor deze ludieke aankondiging van de geboorte van Massimo, de tweede telg van het huisgezin.



Wittem ligt voor ons en voldaan van de mooie tocht bereiken we het zonnige terras van restaurant "Oud Wittem", waar de dorst gretig geleest wordt. Daarna sluiten we de wandelmiddag samen af met wat eten, drinken en keuvelen.

Wandelleiders: hartelijk dank!

Elle



Een wandeling door Limburgs dreven stond deze dag op het programma.

Omdat de 3 afstanden niet zo makkelijk op elkaar konden worden afgestemd, startte de 4 km pas om 15 u . Met de zon in de rug en het jonge frisse groen langs de kant werd het een mooie wandeling in de directe omgeving van klooster Wittem. Het nieuwe natuurgebiedje bij Partij lag er mooi bij en de boomgaard met veel oorspronkelijke rassen stond al vol in knop.



Het terras van café-restaurant Oud Wittem nodigde velen uit om de dorstige keel te smeren. De maaltijd binnen werd een gezellig en vertrouwd MSC - treffen waarna een ieder weer voldaan huiswaarts keerde.



Wandelleiders dank voor jullie organisatie, op naar een volgend buiten treffen.

JS 10-03-2026



Varia-middag vrijdag, 6 maart 2026 - Digitale Erfenis

Foto's : Betty Heinen en Ans Hondelink Tekst: Elle Daemen

In een met 36 belangstellenden gevuld Sportcafé Jekerdal herhaalde Betty Heinen in haar welkomstwoord:

En hier gaat het deze middag over: Digitale erfenis

Wat moeten/kunnen we zelf doen?

Wat kunnen de erfgenamen doen?

Hoe krijg je het geopend?

Accounts opheffen?

Abonnementen stoppen. enz.

Verwijderen van documenten/ bestanden, foto's, muziek?

Waar vinden we de wachtwoorden??

Paul Gillhaus wil ons uitleg geven over alle mogelijkheden om de problemen die je tegen kunt komen, op te lossen.



En daarop had Paul zich terdege voorbereid, zij het dat hij de behandeling van de door Betty geschetste problematiek voor het tweede deel van zijn presentatie had bewaard. Hij startte met een uiteenzetting van de juridische aspecten van het begrip “erfenis”, waarbij de opbouw van het erfrecht de leidraad bleek.

De combinatie van “erfenis” met “digitaal” was bewaard voor na de welverdiende pauze voor zowel Paul als zijn gehoor dat door de verwerking van de stroom aan informatie na een uurtje wel aan een drankje toe was.



In het tweede deel van zijn juridisch college werden door Paul de aspecten van de digitale nalatenschap verder uitgewerkt. Paul voorzag zijn uitleg van tal van gegevens en adviezen waaruit iedere toehoorder zijn eigen tips kon destilleren.



Uit dit rijke aanbod vond ik twee tips een praktische aanrader:

= vastleggen in testament dat executeur gemachtigd is accounts op te heffen

= verzekeraar melden dat huis leeg staat na overlijden – anders werkt verzekering niet meer.



Met dank aan Paul voor alle met zorg verzamelde en gedeelde informatie zal ik proberen bij mijn fysieke crematie ook mijn virtuele leven in rook te laten opgaan.

Varia-team dank voor de goede organisatie: het arrangeren met SFJ van de bemensing van het Sportcafé, de warme ontvangst met koffie en vlaai en de hartelijke begeleiding.

MSC Lente-etentje-"Bie Robuust"- 19 maart 2026

Foto's: Ans Hondelink Tekst: Elle Daemen

Voor het lente-etentje was als locatie Brasserie "Bie Robuust" in Margraten gekozen. Het restaurant werd op 17 januari 2024 door Rob Frissen geopend. Tips van eerdere bezoekers waren aanleiding om ook met onze MSC-familie hier eens een kijkje te gaan nemen.

Op donderdag 19 maart rond 18 uur troffen 21 deelnemers elkaar in de sfeervolle brasserie.

Ans Hondelink was er snel bij om een aantal foto's te maken voordat de eerste gerechten werden geserveerd. Hartelijk dank Ans!

Het werd een gezellig en smaakvol samenzijn. Iedereen was vol lof over de resultaten van de cuisinier. Natuurlijk was er traditiegetrouw aan gesprekstof geen gebrek, waardoor er een gezellige ambiance ontstond.

Namens alle tevreden gasten hartelijk dank aan Annemie en Julia voor de organisatie!



Wandelweekend Hürtgenwald-Vossenack - 12-13 april

Foto's: Harrie Hutschemakers, Lea Hutschemakers-Mingels, Ans Hondelink

Tekst: Julia Schmidt, Elle Daemen

De aanrijtijden blijken wat verschillend. Een viertal verkiest om op zaterdag naar de bestemming te gaan. De resterende deelnemers melden zich op de zondag om 10:00 u plaats vertrek. Het kan allemaal.

De groep bestaande uit 11 deelnemers verdeelt zich spontaan in tweeën, d.w.z. 3 en 9 personen en maakt zich rustig uit de voeten.

De kortlopers vertrekken per auto naar Düren om daar de stad te gaan ontdekken.

Het blijkt een stad waarbij nog maar weinig originele ornamenten/gebouwen aanwezig zijn. De verschillende oorlogen van de vorige eeuw zijn daar oorzaak van. Begraafplaatsen en monumenten "sieren" veelvuldig stad en landschap.

Toch zijn er enkele mooie gebouwen die deels als museum dienst doen en het bekijken zeker waard. Ook de Anna-kerk, uit brokstukken weer overeind gezet, blijkt een centraal punt van ontmoeten. Wij troffen er een overvolle en levendige kerk met communicanten aan. Feestelijk was het daar.

Na een Italiaanse koffie maakten wij ons op voor Schloss Burgau in de buurt van Düren. een mooi oud waterslot. Een grote slotgracht om het gehele gebouw bestaande uit een carré van voormalige stallen en een hoofdgebouw. Dit laatste konden wij bezoeken en liet ons kennismaken met plaatselijke kunstenaars. Een prachtig gebouw met mooie en verrassende kunst.



De innerlijke mens behoeft toch ook wat en we besloten de Bosselbesserhof in Vossenack te gaan bezoeken. Van de dag daarvoor wisten wij dat de taarten daar onovertroffen zijn. Rond 17:00 u weer retour in Zum alten Forsthaus, ons hotel.

De avond als bekend doorgebracht en de sterke verhalen van de langlopers geanalyseerd!!

De maandag bleek bewolkt en aanzienlijk frisser. We vertrokken in kolonne naar Nideggen. Opnieuw een mooie burchtvesting waar wij verlekkerd naar dichte winkeltjes keken, maar vooral ook van mooie huizen van de wel- bekende rode natuursteen genoten.



De burcht maar ook de voorliggende kerk waren interessante objecten om eens rustig te bekijken. Tevens de omliggende natuur en het ontluikende groen aan nader onderzoek te onderwerpen.

Primeur Ine, Peter en Nico: oversteek hangbrug bij Kanne op zondag, 26 april 2026.



De hangbrug werd vrijdag, 24 april feestelijk geopend en de eerste MSC-ers die de oversteek waagden, waren Ine, Peter en Nico.

Diverse keren hadden de zondagochtend-wandelaars de vorderingen van de brugaanleg al verkend, zowel bij de aanlooproute via Caestert en terug via het "Ton Martin-pad" (of andersom) als via het Fort van Eben-Emael. Vanaf nu kan de route via de brug in een lus gelopen worden; daarvoor past de anderhalf uur wanteltijd op zondagmorgen uitstekend.

Hierbij een kaartje met enkele wandelroutes. Zoek je een korte route "auto-brug-auto" : parkeer in Klein-Ternaaien, waar een parkeerplaats is aangelegd waar vroeger watersportvereniging Les Tch roux gevestigd was (ons bekend van de MSC-seizoensopeningen van 2005 en 2014) . Van daar de straat oversteken en naar links de "Knobbelenberg" op (of onderaan de "Knobbelenberg" rechts richting Caestert).

De passerelle van Caestert (Passerelle de Caster) is een wandelhangbrug en toeristische attractie. De voetgangersbrug overspant 55 meter hoog het Albertkanaal dat daar in een kloof ingegraven is in het Plateau van Caestert (Sint-Pietersberg) en verbindt het dorp Emael (gemeente Bassenge) met de gemeente Vis , het dorp Kanne en Maastricht.

De brug, 55 ton zwaar en opgehangen aan  n kabel, is 195 meter lang en 55 meter hoog.

De eerste dunne kabel werd met een drone over het Albertkanaal gevlogen. De constructie is toegankelijk tegen betaling en is het centraal punt van vier wandelroutes van het Grenspark Jeker en Maas.

Het is de eerste wandelhangbrug van Walloni  en de eerste van dit genre in de Benelux.

De hangbrug is een initiatief van de gemeentes Wezet/Vis , Oupeye en Bitsingen/Bassenge.

